

'Zien en niet-zien'

Ik heb één fotootje meegebracht... En dat fotootje kun je zien...dankzij je ogen/gezichtsvermogen. Ons gezichtsvermogen is één van onze belangrijkste zintuigen. Via onze zintuigen nemen wij de wereld waarin we leven waar. Traditioneel worden er 5 zintuigen genoemd: *zien, horen, ruiken, proeven en voelen*. En als één van deze zintuigen niet of niet-goed functioneert, mis je een stukje contact met je omgeving.

Ik ben zelf brildragend. Het eerste wat ik 's ochtends doe is...mijn bril opzetten. Marina is een tijdje haar smaak kwijt geweest, tijdens corona, en was daar echt verdrietig over. Waarom? Omdat je niet kunt waarnemen wat er wel is.

Jezus benoemt regelmatig ook de zintuigen of de functies van de zintuigen. Met name *horen en zien* worden door Jezus genoemd. Dat zijn misschien ook wel de belangrijkste zintuigen...

Als Jezus, aan het begin van zijn openbare optreden, zijn missie beschrijft, citeert hij woorden van de profeet Jesaja. En ook daarin benoemt hij ons gezichtsvermogen. We lezen deze verzen regelmatig (en ook vandaag):

Lucas 4

¹⁸De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, ¹⁹om een genadejaar van de Heer uit te roepen.' [NBV21]

Ik heb ook de originele tekst uit Jesaja geprojecteerd. De tekst die door Jezus geciteerd wordt. Heel opmerkelijk dat de zin: '*en aan blinden het herstel van hun zicht*' niet in de originele tekst van Jesaja staat!!

Jesaja 61

*De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
²om een genadejaar van de HEER uit te roepen [NBV21]*

Jezus heeft een vrije stijl van citeren. *Hij laat soms wat weg en voegt soms wat toe*. Veel mensen weten dat niet, maar het is belangrijk om te weten. Dat is geen slordigheid, dat doet Hij heel bewust.

We gaan vandaag stilstaan bij...*inderdaad*...bij de door Jezus, ter verduidelijking, toegevoegde zin: *'en aan blinden het herstel van hun zicht,'*
Want blijktbaar is dat een belangrijke zin.

We lezen uit

Johannes 9

¹In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. ²Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' ³'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.

Dat is al een hele opluchting. De heersende opvatting was dat ziekte/blindheid het gevolg van zonde was. Zieke mensen werden geminacht. Jezus is hier superduidelijk op: *'Hij niet en zijn ouders ook niet'*.

In deze geschiedenis is 'de blinde man' degene met wie wij ons allemaal kunnen identificeren. We beginnen blind (figuurlijk) aan onze levensreis en dat is niet verwijtbaar, er is geen schuld aan verbonden.

We lezen verder:

Johannes 9

³'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. ⁴Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. ⁵Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.' ⁶Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde ⁷en zei tegen hem: 'Ga u wassen in het badhuis van Siloam.' (Siloam is in onze taal 'gezondene'.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Een wonder, de man kan weer zien!!

Ongevraagd biedt Jezus hem genezing aan. Zijn genezing vraagt wel actie of deelname van de blinde man (hij moet zich zelf gaan wassen).

Als we dat weer op onszelf betrekken.

We worden blind geboren, we kunnen de werkelijkheid maar beperkt waarnemen. Jezus heeft *'herstel van ons zicht'* gebracht. Maar het wordt werkelijkheid in ons leven, als we instemmen en gaan deelnemen aan wat Jezus ons zegt.

De reactie van de Farizeeën laat zien, hoe je 'blind' kunt zijn.

Ze hoorden van dit wonder. En in plaats van verheugd te zijn, ontstaat er discussie. Want de dag waarop dit wonder plaats had was de Sabbat, de rustdag. *De regeltjes zijn belangrijker dan het welzijn van deze man!!*

Ze gaan dan naar de ouders van deze man, en dan ondervragen ze uiteindelijk de man zelf.

Johannes 9

²⁴Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. 'Geef Góð de eer,' zeiden ze, 'die man is een zondaar, dat weten we toch.'²⁵'Of Hij een zondaar is weet ik niet,' zei hij, 'maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.'²⁶Ze drongen aan: 'Wat heeft Hij met je gedaan? Hoe heeft Hij je ogen geopend?'²⁷'Dat heb ik u toch al verteld,' zei hij, 'maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Hem worden?'²⁸Nu vielen ze tegen hem uit: 'Je bent zelf een leerling van Hem! Wij zijn leerlingen van Mozes.'²⁹Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar Hij vandaan komt.'

...

³⁴Toen riepen ze: 'Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?' En ze joegen hem weg.

Voor de Farizeeën is er spanning tussen het leerling zijn van Mozes en leerling zijn van Jezus. Je zou kunnen zeggen, ze zijn blind voor het leven en de goedheid van Jezus. Ze kunnen het niet zien. Bovendien veroordelen ze de jongeman, ze zien hem als een zondaar. Heel anders dan wat Jezus zag... Jezus zag een mens...zoals jij en ik.

Jezus hoort dan dat deze jongeman zo naar behandeld wordt door de Farizeeën en zoekt hem op.

Johannes 9

³⁵Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: 'Geloofst u in de Mensenzoon?'³⁶'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,' zei hij.³⁷'U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,' zei Jezus.³⁸Toen zei de man: 'Ik geloof, Heer,' en hij wierp zich voor Jezus neer.

³⁹Jezus zei: 'Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.'⁴⁰Een paar farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: 'Wij zijn toch zeker niet blind!'⁴¹'Was u maar blind,' zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'

Ik ben gekomen om het oordeel te vellen zegt Jezus. Veel mensen worden nerveus van die woorden (oordeel brengen). Maar als je goed leest, zie je dat het moment van oordeel, het moment van herstel is: 'zij die niet zien, zullen zien'.

Iedereen die de modder van zijn ogen gaat wassen zal zien!!

'en zij die zien, zullen blind worden',

Als je blijft beweren dat je kunt zien, zal er geen herstel plaatsvinden. Je hebt het immers niet nodig. *De keuze ligt altijd bij ons.* Jezus heeft al gekozen. Het moment van oordeel, is het moment van herstel. Het enige wat je moet doen is zeggen, *'ja, daar wil bij zijn'!!*

Een prachtige geschiedenis. Mooi om thuis nog eens na te lezen. Als ik het lees dan komen er een paar gedachten bij mij op. Een paar lessen ook die we mee naar huis mag nemen:

- Onze levensreis is een reis van blind naar ziende.
- Je zou ook kunnen zeggen van illusie naar realiteit.
Jezus is de realiteit, Hij is de waarheid
- Jezus veroordeelt de blinde niet. Laten wij dat ook niet doen. *Sterker nog, hij is toegewijd dat de blinde gaat zien.*
- Het gaat om de bereidheid om te groeien. De bereidheid om in te stemmen met wat Jezus zegt (ook als dit in strijd lijkt met de wet/ of wat Mozes zegt)
- Jezus wil ons leren en deel laten zijn van waar het leven écht over gaat.

Lucas 4

¹⁸*De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd.*

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven, ¹⁹om een genadejaar van de Heer uit te roepen.' [NBV21]

AMEN